



Nieuwsbrief Landgoed De Nieuwe Aarde

Het jaar 2026 is voor ons het jaar van verbinding met de natuur.

Leuk dat je de nieuwsbrief leest. We hopen je te zien tijdens de workshops, lezingen, filmavonden of meewerkdagen. Kijk hiervoor op de agenda en geef je op!



Het is weer lente

De lente is weer begonnen. De eerste bloemen komen tevoorschijn, zoals van de gele kornoelje. Krokussen en narcissen komen al boven de grond. De bijen beginnen weer voorzichtig te vliegen en wij doen ons tegoed aan de lentezon.

De winter van rust en inkeer gaat over in uitbundigheid, overvloed en lentekriebels om weer de eerste zaden te gaan opkweken in de kassen.

Nog even en dan gaan de fruitbomen ook weer bloeien. Dat is wel een mooi moment om het landgoed te bezoeken.

Verdere ontwikkelingen



Bosonderhoud en hout zagen.

Op het landgoed staan bosjes met veel beuken. Deze bomen houden niet van zon op hun stam en daardoor hebben zij zomers veel blad ter bescherming van de stam.



Donatie van voedselbomen en struiken.

'Samen met de [Impact Stay](#) hebben we afgelopen november 47 duurzaam gekweekte fruit-, notenbomen en struiken van

Hierdoor kan er er niet veel anders ondergroeien. Om het bos wat meer biodivers te maken, zagen we er beukenbomen tussen uit. Hierdoor kunnen andere bomen en struiken zich ontwikkelen. Denk aan vlier, wilde kers, linde, walnoot en hulst. Ieder jaar pakken we een stukje bos aan. Je kan nu al zien dat er diversiteit en hoogteverschil ontstaat. Erg mooi om te zien. Het bos voelt ook meteen meer in balans. Het hout gebruiken wij voor de houtkachel. Hierdoor kunnen we de gezamenlijke ruimte heerlijk verwarmen en 's winters ook op houtvuur koken. Zo zijn we nog een stukje zelfvoorzienender.



Eetbaargoed geplant op Landgoed de Nieuwe Aarde. De bomen en struiken zijn geplant om de diversiteit op het landgoed te vergroten en de al aanwezige bomen en struiken te ondersteunen. Impact Stay heeft de bomen gedoneerd. We zijn erg blij met deze aanvulling.

Voorbeelden van bomen en struiken zijn: Hartnoot, Pawpaw, Rode walnoot, Pimpernoot, Honingbessen, Russische pruim, Paarse Japanse peper, Chocoladerank, Kiwibessen Aardbeiframboos, Taybes, Welriekende Sumak, Abrikoos, Moerbeï, Kaki en Pecan.

De bomen en struiken zijn door een enthousiaste groep vrijwilligers in de grond gezet en beschermd tegen de koude winter met extra hooi als deken. Wij bedanken iedereen voor de mooie dag en kijken uit naar de lente!



**Waldorfschool
Auryn komt spelen**



**De eerste lammetjes
zijn er**

Wat is het toch iedere keer bijzonder die jonge lammetjes. het zijn er 14 tot nu toe.

in de natuur

Basisschool Auryn uit Zutphen is een Waldorfschool.

Alle kleuterklassen van Auryn gaan 1 dag per week naar het bos. En 1 kleuterklas komt vanaf maart op het landgoed spelen. Ze kunnen in het bos ravotten maar ook een moestuintje aanleggen.

1 klas heeft al een keer een bosdag gehad. Ze hebben de dieren gevoerd, in bomen geklommen, kabouterhuisjes gemaakt en gewandeld naar de Gorselse Heide.

Een dassenburcht en het eerste lammetje gezien en heel veel vragen gesteld.

We hopen dat het landgoed kan bijdragen aan de liefde voor de natuur voor deze kinderen.



Het ging dit jaar niet zonder slag of stoot. Er waren wat problemen met de schapen. Een ooi heeft problemen met haar tanden waardoor ze te weinig energie kreeg en stopte met eten.

Een ander kreeg problemen na het lammeren en een ooi heeft bij de bevalling in de staartjes van de lammeren gebeten.

Dit betekent veel zorgen en veel dierenarts kosten. De dierenarts is 4 keer geweest de afgelopen tijd en moet nog 1 keer komen voor het behandelen van het schaap met de tandproblemen.

Dit zet ons wel aan het denken of we de schapen weer zouden laten dekken, omdat de kosten te hoog worden voor de stichting.

De andere kant is dat op de eerste speeldag de kleuters van Auryn een lammetje geboren zagen worden. Dat maakt het wel weer bijzonder en is ook precies wat we graag willen uitdragen. De mogelijkheid bieden om kinderen meer in verbinding met dieren en de natuur te brengen.

We hopen dat er mensen zijn die een dier willen adopteren of donateur willen worden en daarmee bijdragen in o.a. de dierenarts en voer kosten.



Geen loopeenden meer

Helaas zijn alle loopeenden doodgebeten door een marter.

's Nachts is er een marter in het hok gekomen doordat de sneeuw op het net van de ren was blijven liggen en door de zwaarte het net gescheurd was.

De wolfhond Eloy heeft wel wat gehoord en heeft gewaarschuwd. Hij is naar buiten gelaten maar heeft niks kunnen vinden. 's Morgens lagen alle eenden dood in het hok



want we missen deze grappige dieren enorm.

zonder kop. 1 eend was meegenomen. We hebben nog wel heel veel eieren gevonden en geprobeerd deze uit te broeden. Helaas waren die door de vorst te koud geworden en is er niets uitgekomen. We ondernemen nu een nieuwe poging met eieren die we gekregen hebben. Rond 18 maart komen de eieren uit. Er moet alleen nog een nieuwe ren gebouwd worden die marter proof is. Een donatie voor deze ren is zeer welkom. We kijken uit naar de nieuwe loopeenden



Natuur op zijn mooist

De bloemen van de Gele kornoelje zijn erg klein maar prachtig om van dichtbij te bekijken.

Ze staan nu vol in bloei. Het is een van de eerste fruitbomen die in bloei staat.

De hazelaar bloeit ook al maar die is niet zo uitbundig qua kleur. De katjes van de wilg zijn ook al bezig zich te ontvouwen en trekken wolven van bijen aan. Als het mooie lenteweer zo aan blijft houden zullen de fruitbomen ook snel beginnen. Dit is wel vroeg en ook spannend want het kan nog steeds gaan vriezen.

Maar voor nu is het genieten van deze prachtige intens gele kleur.



Dier van de maand

De kat Ko is de oudste kat van het landgoed.

Deze zwarte kater met zijn opvallende witte snorharen is een enorme knuffel voor een select gezelschap.

Hij laat zich meestal niet aan de vrijwilligers zien, maar in de yurt komt hij meteen verliefd naar je

kijken, tegen je aan vleien en.... kwijlen.

Hij begint spontaan te kwijlen als je hem aankijkt. Zo fijn vindt hij de aandacht. Hij drupt er heftig op los.

Maar ach, we doen er gewoon een doekje onder. Die knuffels van hem zijn gewoon erg bijzonder.



Agenda

De meewerkdagen zijn iedere zaterdag. Je bent van harte welkom om te komen helpen. Wij regelen koffie, thee en soep en verder is de lunch potluck. Dus heb je iets lekkers om te delen, neem het gerust mee. Ook is het mogelijk om op andere dagen te komen helpen als vaste vrijwilliger.

Alleen de maandag is onze rustdag. Dan zijn we gesloten.

Er worden lezingen, filmavonden, zangmiddagen, workshops en excursies georganiseerd. Hieronder volgt wat er nu in de planning staat. Binnenkort volgt er meer op de [agenda](#) van de website.

- Vrijdag 6 maart Lezing : Het Energieveld van Mensen (met evt auratekening laten maken)
- zondag 8 maart - De Nieuwe Aarde zingt
- vrijdag 20 maart - filmavond 'As it is in heaven'
- zondag 12 april - De Nieuwe Aarde zingt
- zondag 19 april - Workshop: Aura's leren zien
- zondag 26 april - Cursus eetbare wilde planten
- vrijdag 1 mei - Workshop Energie en vermoeidheid & Geneeskrachtige kruiden, natuurvoeding en leefstijl
- vrijdag 1 mei - Workshop lentefeest Beltane – De dag van vruchtbaarheid voor het land en de liefde
- zondag 3 mei - Basistraining Sjamanisme (5 dagen)
- zondag 17 mei - Workshop energetisch leren voelen in de natuur.
- zondag 24 mei/1e pinksterdag - **OPEN DAG**
- zondag 5 juli - Workshop Slaap en bioritme & Geneeskrachtige kruiden, natuurvoeding en leefstijl

Meer informatie vind je op de website landgoeddenieuweaarde.nl

Je kan je opgeven via een mail naar info@landgoeddenieuweaarde.nl



Om het landgoed te onderhouden hebben wij de hulp nodig van vrijwilligers. Dus wil je meehelpen om de nieuwe aarde nog mooier te maken? Dan ben je van harte welkom.

Mail of bel even van te voren

naar info@landgoeddenieuweaarde.nl of 0620722575



Stichting Landgoed De Nieuwe Aarde

Dortherdijk 51

7211 LR Eefde

info@landgoeddenieuweaarde.nl

0620722575



Facebook



Instagram



Website

Vriend worden

Vriend van Stichting Landgoed De Nieuwe Aarde kan je worden voor 10 euro per maand. Meer mag natuurlijk ook. En als je het niet kan betalen mag minder ook. Wij zijn met alle bedragen blij. Als je je aanmeldt als vriend blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen, meewerkdagen, plukdagen alle soorten cursussen, workshops en excursies die wij gaan geven en heb je voorrang bij de aanmeldingen.

Ook eenmalige giften zijn natuurlijk van harte welkom.

Het rekeningnummer is NL71 SNSB 0787 8666 36 t.n.v. stichting Landgoed De Nieuwe Aarde.

Het geld komt geheel ten goede aan het landgoed en de ontwikkeling van dit bijzondere project. Je helpt mee een stukje nieuwe aarde te ontwikkelen. Samen met de natuur, dieren en elkaar.

Je kan je aanmelden door een berichtje te sturen naar info@landgoeddenieuweaarde.nl

Deze e-mail is verstuurd aan marcel@marcelpenders.nl. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@landgoeddenieuweaarde.nl toe aan uw adresboek.

